

Ook al ben ik je verloren,
ik ben je nooit helemaal kwijt.
In mijn hart kan ik je horen,
draag ik je bij me,
voor altijd.
- Martin Gijzemijter -

Het maakt ons stil en verdrietig
om afscheid te nemen van

Pim De Winter

Geliefde van Vera De Bock

Geboren te Deurne op 8 augustus 1970 en overleden
in het Universitair Ziekenhuis te Gent op 3 april 2024.

Laten we herinneringen ophalen met foto's en muziek
en met warmte en liefde afscheid nemen van Pim
tijdens de afscheidsdienst in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi

op **zaterdag 13 april 2024 om 13.30 uur.**

Samenkomst in de inkomhal van het crematorium om 13.15 uur.

Jullie aanwezigheid geldt als rouwbetuiging.

Nadien zal de urne van Pim een plaats krijgen
in haar vertrouwde omgeving.

Zij blijft voor altijd in de harten van

Vera De Bock

haar partner

Marc en Mieke De Winter - Ceustermans
Jaak en Viviane Vanlandschoot - de Graaf

haar ouders

Werner en Ilse van der Velden - De Winter
Robin en Ferre
Julie en Thomas

haar zus, schoonbroer en nichten

Tim en Sara Dams - Vanlandschoot
Juno, Mira en Sten

Alain en Lisa Blieck - Vanlandschoot
Marie-Lou

haar stiefzussen, partners en kinderen

Danny en Els Verhulst - De Bock
Matthias en Elien
Lewis en Lentl
Jolien

Koen en Anja De Bock - De Mulder
Fien en Jasper

*haar schoonbroers, schoonzussen,
neef en nichten*

Bloemen noch kransen. Wie graag een attentie wil geven,
kan dit doen per gift aan de **Eye Hope Foundation**,
voor hun onderzoek naar het syndroom van Wolfram.
Via rekeningnummer BE10 0000 0000 0404
met mededeling 016/0630/00037.

Een woord van dank

aan iedereen die haar met liefde en vreugde heeft omringd.
Aan de palliatieve eenheid van het UZ Gent voor de goede zorgen.

~

Het was de wens van Pim

herinnerd te worden zoals zij was.
Hierdoor is er geen begroeting voorzien.

~

Geschreven rouwbetuiging via

Begrafenisonderneming Lenssens
t.a.v. familie Pim De Winter
Einde Were 2, 9000 Gent

Online

www.lenssens.be

Pim De Winter

1970 - 2024