



Vol bewondering voor zijn leven, maar intens verdrietig  
om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van

De heer

# Marcel Pennoit

*Oprichter pgb-Europe nv  
Ere-voorzitter Koninklijke Racing Club Gent  
Gildebroeder K.R. Hoofdgilde Sebastiaan Gent*

Weduwnaar van mevrouw Henriette Grootaert

Geboren te Gent op 30 september 1932  
en onverwacht overleden te Knokke op 8 december 2023.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Catharina, Vroonstalledries te Wondelgem op

**vrijdag 15 december 2023 om 11.00 uur.**  
Samenkomst aan de kerk om 10.45 uur.

*Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.*

Na de crematie volgt de plaatsing van de urne, bij zijn echtgenote,  
in het urnenveld op de begraafplaats van Wondelgem in besloten familiekring.

Een laatste groet kan gebracht worden  
in het mortuarium van het AZ Jan Palfijn, Watersportlaan 5 te Gent.  
Dinsdag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

Dit melden u, wij die hem dierbaar waren:

Marc en Petra Pennoit - Roels,  
Luc en Marleen Pennoit - Van Herreweghe,

*zijn kinderen*

Christophe en Valerie Pennoit - Van Heyghen,  
Vincent en Flory Pennoit - Verstraete,  
Frederik en Lynn Pennoit - de Clercq,  
Johannes en Stefanie Heye - Pennoit,

*zijn kleinkinderen*

Édouard, Émilien, Gisèle Pennoit,  
Lycia en Loïs Pennoit,  
Henri en Milou Pennoit,  
Marie en Louis Heye,

*zijn achterkleinkinderen*

Roger † en Marie-Louise † Van De Wiele - Grootaert,  
Lievin † en Laurette Verdegem - Grootaert,  
kinderen en kleinkinderen,  
André † en Fernanda Meiresonne - Grootaert,  
kinderen en kleinkinderen,

*zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten*

Céline en Youri De Weirdt,

*zijn stiefkleinkinderen*

Delen mee in het verdriet: de families Pennoit, Grootaert, De Cock en aanverwanten

Onze dank gaat uit naar het voltallig personeel  
van woonzorgcentrum Belle Epoque te Knokke.

*De dood heeft je lichaam meegenomen,  
niet wie je was  
en ook niet wat je zei.  
Elke dag van ons verder leven  
zal je met elk van ons blijven meegaan.  
Nu je onze handen niet meer aan kunt raken  
raak je ons hart nog duidelijker aan.*

*-Toon Hermans-*